

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ἡ βασικότερη ιδιότητα ποῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο κατὰ τὴν δημιουργία, ἦταν ἡ ἐλευθερία τῆς βούλησός του νὰ ἀποφασίζει χωρὶς τὴν ἐπέμβαση οὔτε τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Εἴτε πρόκειται γιὰ τὸ καλὸ του εἴτε πρόκειται γιὰ τὸ κακὸ του, ὁ Θεὸς δὲν παραβιάζει τὴν ἐλευθερία αὐτὴ ποῦ χάρισε στὸν ἄνθρωπο.

Ἡ ΝΙΚΗ, ἔχοντας ὡς ὁδηγὸ αὐτὴν τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τοῦ ἀνθρώπου, δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ εἶναι κάθετα ὑπὲρ τῆς Ἐλεύθερης Οἰκονομίας στὰ θέματα ποῦ ἄπτονται τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας.

Βέβαια, σήμερα ὅταν μιλοῦν κάποιοι γιὰ ἐλεύθερη οἰκονομία, (εἰδικὰ οἱ νεοφιλελεύθεροι τῆς σχολῆς τοῦ Σικάγο καὶ τῶν παραφυάδων της) ἐννοοῦν μιὰ ἀσύδοτη οἰκονομικὴ ἐλευθερία. Αὐτοὶ θέλουν μιὰ «ἐλεύθερη οἰκονομία», ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχουν κανόνες δικαίου ἀλλὰ θὰ ἐπικρατεῖ ὁ νόμος τῶν ἰσχυρῶν χωρὶς καμιὰ προστασία τῶν ἀδυνάτων.

Ἡ ΝΙΚΗ, ἂν καὶ εἶναι ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας, θέλει τὴν θέσπιση κανόνων στὴν λειτουργία τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς καὶ τὴν ὑπαρξη ἐνὸς «κράτους δικαίου & ἠθικῆς ἀυθεντίας», ποῦ θὰ ἐλέγχει ὅλους τοὺς θεσμοθετημένους κανόνες στὴν λειτουργία της. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν Ἀνώνυμες Ἐταιρεῖες (Α.Ε.) τῶν ὁποίων οἱ μεγαλομέτοχοι νὰ κάνουν χρηματιστηριακὰ παιχνίδια σὲ βᾶρος τῶν μικρομετόχων τους, χωρὶς συνέπειες. Οὔτε εἶναι δυνατὸν κάποιοι μεγαλομέτοχοι ἐταιρειῶν ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ νὰ «πτωχεύουν» τὶς ἐταιρεῖες τους καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ βγαίνουν πλουσιότεροι, ὅταν οἱ μικρομέτοχοι χάνουν τὰ χρήματά τους. Αὐτὴ δὲν εἶναι Ἐλεύθερη Οἰκονομία ἀλλὰ «Ἐλεύθερη Κλοπὴ». Οὔτε νοεῖται ὡς ἐλεύθερη οἰκονομία ἡ ἀσυδοσία κάποιων καρτέλ, ποῦ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ διαμορφώνουν τιμὲς προϊόντων, «κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι» καὶ ποῦ ὁδηγοῦν τὸν λαὸ σὲ φτώχεια καὶ σὲ ἐπισιτιστικὴ κρίση, χωρὶς καμιὰ συνέπεια γιὰ τὰ καρτέλ.

Ἡ ΝΙΚΗ ποτὲ δὲν θὰ συναινέσει σὲ κάτι τέτοιο.

Ὁ ἔλεγχος τῆς ἀγορᾶς θὰ γίνετα σύμφωνα μὲ τοὺς θεσμοθετημένους κανόνες ἀπὸ τὸ κράτος δικαίου ποῦ θὰ θεσπίσει ἡ ΝΙΚΗ.

Ἡ πραγματικὰ ἐλεύθερη οἰκονομία θὰ ἐφαρμόζεται σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες τοῦ πρωτογενοῦς καὶ δευτερογενοῦς τομέα παραγωγῆς. Μοναδικὲς ἐξαιρέσεις ποῦ δὲν θὰ λειτουργοῦν κάτω ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, θὰ εἶναι κάποιοι τομεῖς ποῦ ἀφοροῦν ὑπηρεσίες πρὸς τὸ κοινωνικὸ σύνολο.

Ὡς τέτοιες ἐννοοῦμε Ὑπηρεσίες:

- Παιδείας
- Υγείας
- Προστασίας του πολίτη
- Έθνικης Άμυνας
- Πυρόσβεσης
- Δασοπροστασίας
- Δημοσίων εσόδων

Για να ξεπεράσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της, για να αντιμετωπίσει το ύψηλο χρέος και την ανέχεια, η Ελλάδα χρειάζεται στρατηγικές που στοχεύουν τόσο στην δημοσιονομική σταθερότητα όσο και στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών της πόρων. Οι κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να επικεντρωθεί περιλαμβάνουν:

1. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης και της Βιομηχανίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι κρίσιμη για να περιοριστεί η εξάρτηση από τον τουρισμό. Ειδικά, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και ενίσχυση των έσωτερικών θεσμών για την εκμετάλλευση του όρυκτου πλούτου της Ελλάδος, υλοποιώντας στρατηγικές για αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μεταλλεύματα και όρυκτά, με στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δημιουργία Έλκυστικού Ρυθμιστικού Πλαισίου για την επανεκκίνηση της παραγωγικής βάσης με απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανάπτυξη ενός σταθερού νομικού πλαισίου για επενδύσεις στον εξορυκτικό τομέα με σκοπό την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων επενδυτών.

Επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) με παράλληλη χρηματοδότηση στην τεχνολογία και την εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί η εγχώρια εξορυκτική βιομηχανία και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των έργων εκμετάλλευσης όρυκτων πόρων. Μέσω έρευνών, θα έντοπιστούν νέες περιοχές με εκμεταλλεύσιμα αποθέματα, μειώνοντας την ανάγκη για εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών.

Αξιοποίηση αποθεμάτων σιδηρομεταλλεύματος, τα οποία είναι διαθέσιμα για την επαναλειτουργία σιδηρομεταλλουργίας και χαλυβουργίας που διέθετε η χώρα και η Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική καθώς και οι επιλογές των κυβερνήσεων έκλεισαν (βλέπε ύψικαμινο Χαλυβουργίας, Έλληνικά Σιδηροκράματα κλπ.).

Απαιτείται η καθετοποίηση της παραγωγής βωξίτη, ώστε να σταματήσει η εξαγωγή τεραστίων ποσοτήτων του όρυκτου σε άκατέργαστη μορφή και η

έπανεισαγωγή του σε μεταποιημένα προϊόντα, αναγκάζοντας το ελληνικό κράτος σε χρηματική απώλεια της προστιθέμενης αξίας.

Ανάπτυξη μεταλλουργίας χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου και άλλων μετάλλων, ώστε να πρωταγωνιστήσει παγκοσμίως στην παραγωγή σιδηρονικελίου ως μοναδική παραγωγός στην Εύρωπη και από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως.

Στρατηγικές Δημόσιας Χρηματοδότησης και Προσέλκυση Έπενδύσεων με Μικτά Σχήματα για άμεση επαναλειτουργία με έλεγχο του μετοχικού τους κεφαλαίου από το Δημόσιο όσων μεγάλων εταιρειών με εργοστάσια έκλεισαν τα τελευταία πέντε χρόνια και ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός παραμένει σε αυτά (βλέπε: υαλουργία "Γιούλα", χαρτοποιία Sonoco Έλλάς Α.Ε., κλωστοϋφαντουργία Fieratex και Βαρβαρέσου, οίνοποιία "Τσάνταλη", Frigoglass στην Κάτω Άχαΐα, το εργοστάσιο της Pipelife στην Θήβα, το εργοστάσιο της Tupperware στη Θήβα κλπ.)

2. Προώθηση της Έξωστρέφειας και Ενίσχυση των Έξαγωγών

α. Δημιουργία Ένδου Ισχυρού Προφίλ για την Προσέλκυση Έπενδύσεων: Η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει τον εξαγωγικό της τομέα μέσω στοχευμένων δράσεων και επενδύσεων, προωθώντας τα προϊόντα της διεθνώς και προσελκύοντας στρατηγικούς επενδυτές.

β. Ενίσχυση της Γεωργίας και της Άγροδιατροφής: Με έμφαση σε ποιοτικά προϊόντα και έξειδικευμένες καλλιέργειες. Έθνικη Αυτόρκεια: Made in Hellas σε όλα τα βασικά! Αύτα που χρειαζόμαστε πραγματικά, να τα παράγουμε.

γ. Προώθηση Ναυτιλιακών και Τουριστικών Ύπηρεσιών: Η ναυτιλία και ο τουρισμός παραμένουν σημαντικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών υπηρεσιών σε αυτούς τους τομείς, με ταυτόχρονη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, μπορεί να αύξησει την ροή έσοδων.

Όνειρό μας είναι ή Ελλάδα να καταστεί μιὰ χώρα πρότυπο για την Εύρωπη, τις παρευξείνιες χώρες και την Μέση Ανατολή. Να γίνει μιὰ «Έλβετία» όλων των παραπάνω χωρών, που οί πολίτες της θα εύημερούν δραστηριοποιούμενοι σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Στην γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην βιομηχανία, στην καινοτομία, στον τουρισμό, στις τραπεζικές έργασίες, στην έξόρυξη του υπόγειου και υποθαλάσσιου πλούτου της, στις κατασκευές έργων υποδομών, στην ενέργεια και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μιά συστράτευση όλων τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων τῆς χώρας μας, θὰ ἀπογειώσῃ τὴν πατρίδα μας καὶ θὰ τὴν φέρῃ στὴν θέση ποὺ τῆς ἀξίζει σύμφωνα μὲ τὴν ἱστορία τῆς..